



In de Stilte ... in de Domkerk in Titus' Tuin

De Karmeliet Titus Brandsma ontwierp een stilteweek voor zijn medebroeders en - zusters. Daarin gebruikte hij het beeld van een tuin om hun leven aan te spiegelen.

Maar tuinen zijn van alle tijden! Dus ook wij gebruiken dit jaar Titus' tuin als beeld voor onze eigen levenstuin. Wat inspireert je, zoals de zonnebloemen zich naar de zon keren? Welke kei mag je levenstuin nu wel uit? Hoe kan je eenvoudig leven, als het groene gras?

Titus' tuin biedt ons thema's om mee te nemen in de meditatieve stilte in de Domkerk. We beginnen en eindigen samen, maar de meeste tijd zijn we in stilte, terwijl de kerk gesloten is voor publiek. Ervaring is niet nodig. De serie zo veel mogelijk meedoen is fijn. Welkom!

Praktisch

Voor: wie verdiepende stilte zoekt

Datum: 24 oktober, 28 november 2024; 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei 2025

Tijd: donderdag **17.00 – 18.15 uur** op 24 oktober, 10 april, 15 mei; verder **16.00 – 17.15 uur**

Plaats: Domkerk, hoofdingang Domplein

Kosten: najaar € 10,- 2x; voorjaar € 25,- 5x; of € 5,- per keer

Begeleiding: Conny van Lier, geestelijk begeleider

Info en opgave: met naam en telefoonnummer bij connyvanlier@planet.nl