

Pelgrimageris rondom Assisi, negendaagse reis



In het spoor van Franciscus en Clara wandelen we naar plekken die in hun leven betekenis hadden, als een bron, de berg waar Franciscus in een kluis woonde en het stadje Assisi, dat al eeuwenlang een belangrijke inspiratieplek is. De vreugde over je eigen leven in verbondenheid met de natuur is de basis. Elke dag staan we stil bij een thema uit hun spiritualiteit en ontdekken we hoe we die concreet kunnen maken in ons eigen verduurzamen. We maken gebruik van het cursusboek VerduurSamen met Franciscus.

We verblijven op een ecologische olijvenboerderij, met rondom de stille heuvels even buiten Assisi. Daar kunnen we met elkaar genieten van samen koken, eten en ontspanning. We zijn meer pelgrim dan toerist. De ochtenden kenmerken zich door wandelen naar relevante plekken aan de hand van een dag-thema. We wandelen zoveel mogelijk in stilte. Na de lunch en

vrije tijd komen we samen voor dialoog en meditatief samen-zijn en praktisch verkennen van duurzaam leven.

Begeleiding: Corinne Groenendijk en Engelen Bakker

Periode: van vrijdag 27 september t/m zondag 6 oktober 2024

Kosten: € 1250 (inclusief reis en verblijfskosten)

Meer weten: kijk op www.corinnegroenendijk.nl of mail ons op info@corinnegroenendijk.nl